

Datum: Sun, 16 Mar 2008 19:46:27 -0600

Van: John and Betty Langkamp

Hi Ria.

Ik heb een foto van mijn ouders graf en daar staat op overleden :Maria:geboren Maart 1922-overleden 1923. Zodat is de juiste datum. Groeten van Bep.

From: ria snoek

To: Dini Brussen

Sent: Tuesday, March 18, 2008 11:30 AM

Ha Dini

Heb jij een foto van het graf van je grootouders?? Daar staat ook Maria op. Als de geboortedatum van je tante klopt - zie hieronder - zijn Maria en de volgende zoon Paul allebei in 1922 geboren...

Paul in dec 1922 ... precies negen maanden na maart 1922....

Lijkt me erg sterk!! Maar kan wel Ria

Datum:Tue, 18 Mar 2008 13:37:33 +0100

Van:Brandine Brussen

Nee Ria, dat klopt niet.

Ik weet nog dat we een keer een begrafenis hadden, waarbij we met een aantal nog even langs het graf van mijn oom Paul en dat van zijn zusje Marietje liepen. Ook toen werd gezegd dat die kinderen zo kort na elkaar geboren werden. Maar dat was in die tijd zo, bovendien heeft mijn grootvader lang op zijn vrouw moeten wachten i.v.m. haar ziekte, 7 jaar geloof ik, en waren ze stapeldol op elkaar. Ik vind dat niet zo gek hoor.

Het is mij vaak opgevallen dat mensen die kort leven, dikwijls ook zeer intens leven. Dat was bij mijn zoon ook zo.

Het is net alsof ze 80 jaar in 20 jaar moeten doen of zo.

Ergens moet ik nog een rijtje hebben dat mijn moeder heeft opgeschreven, momentje, ja, nu ligt de hele vloer dus weer vol met spullen van mijn moeder. Zij heeft het volgende opgeschreven

Uit het huwelijk van Jan de Nooy en Cornelia Weeda werden 11 kinderen geboren

Wim 15 april 1919

Paulien 16 maart 1920

Maria 22 maart 1921, overleden 23 mei 1922

Paul 6 december 1922

Zwerus 31 mei 1924

Piet 19 augustus 1925

Henk 11 februari 1927

Nellie 29 april 1928

Bep 30 juni 1929

Geboorte datum en overlijdensdatum van Maria, dochter Jan de Nooij en Cor Weeda
Gré 10 maart 1931

blz 2

Corrie 31 januari 1935

Je ziet dus dat er tussen de geboortedata van Maria en Paul meer dan anderhalf jaar zit. En dat moet wel kloppen want mijn moeder (*Paulina Bruusen-de Nooij* 09.02.16; RS) herinnerde zich nog dat Marietje overleed toen ze ruim een jaar was. Het kindje had een hartgebrek en moest ook veel spugen, daardoor werd aldoor alles vies en had mijn grootmoeder er veel werk aan. Maar mijn moeder herinnerde zich nog dat toen Marietje was overleden, haar vader haar bij de hand had genomen om nog een keer naar Marietje te gaan kijken en dat ze er zo lief en rustig bij lag, net alsof ze sliep. Mijn moeder was toen ruim twee jaar oud en het moet heel veel indruk op haar hebben gemaakt dat ze dat nog wist.

Bovendien heb ik nog een advertentietje uit een krantje waarin stond

Heden nam de Heere ons jongste Dochtertje

MARIETJE

weer tot Zich, op den jeugdigen leeftijd van 14 maanden.

De verbondsbeloften Gods zijn ons de groote troost in dit verlies.

JAN DE NOOY

C. DE NOOY - WEEDA

Bennekom, 23 mei 1922

Mijn grootvader Jan de Nooy 08.02.25 heeft toen zelf een hekje met rozeknopjes om haar graf gesmeed. Mijn moeder vertelde me dat. Hij heeft er heel veel liefde in gestopt want hij hield zoveel van dat kindje dat altijd maar ziek was. Later is hij er zelf bij begraven. Ik heb er inderdaad een foto van maar die is erg onduidelijk omdat er net van dat smeedwerk voor de geboorte en overlijdensjaren van Marietje zit. Waarschijnlijk is de overlijdensdatum van Marietje voor de geboortedatum aangezien door degene die jou heeft ingelicht.

Als ik eens in Bennekom kom, zal ik eens kijken of ik een betere foto kan maken. Ik heb het geloof ik als eens gedaan, maar ik zou nu niet weten waar die foto is gebleven.

Voor zover ik weet is mijn neef Jan de Nooij, zoon van Wim de Nooij, betrokken bij het vrijwillige onderhoud van de oude graven op het kerkhof van Bennekom. Je zou hem wel eens kunnen benaderen.

(adres en telef nr)

Groetjes,

Dini

Onderwerp:Re: geb datum Marietje

Datum:Tue, 18 Mar 2008 15:26:12 +0100

Van:Brandine Brussen

Hallo Ria,

Ja hoor, je mag mijn verhalen best bewaren voor de website.

Het is altijd nog mogelijk dat er een fout is gemaakt met het inbeitelen van de data op de grafsteen. Misschien is er wel een nieuwe steen gekomen veel later..... wie zal het zeggen, ik denk dat mijn neef Jan je daar wel iets over zou kunnen vertellen.

(.....)

Geboorte datum en overlijdensdatum van Maria, dochter Jan de Nooij en Cor Weeda blz 3

Maar inderdaad, mijn moeder was de oudste dochter in dat gezin, waar mijn grootmoeder altijd zwanger of zwaarmoedig was, dus zij heeft een groot deel van de zorg voor het gezin op zich moeten nemen indertijd, zo erg zelfs dat ze op haar 18de overspannen raakte en door de tantes in de Torenstraat is verpleegd totdat ze er weer bovenop was. Johan of Marie Snoek zal dat misschien nog wel weten.

Bovendien was mijn grootvader een eigenwijs en uitvinderig type, voorzover ik heb begrepen en mijn moeder hing aan haar vader, als klein kind al. Toen hij vervolgens ook nog eens werd doodgeschoten, heeft ze hem, denk ik, op een nog hoger voetstuk geplaatst. Altijd vertelde ze over hoe het vroeger was en hoe een geweldige vader ze had en hoe die zelf een JanPlezier maakte zodat zijn kinderen zo ongeveer een eigen speeltuin hadden, en hoe haar vader in de slechte jaren voor de oorlog wel putten sloeg voor de boeren, maar dan zijn geld niet kreeg, zodat hij de spaarpotjes van de kinderen moest leegmaken om zijn personeel te kunnen betalen. En dat ze stiekum spaarde voor een nieuwe winterjas voor haar vader. Dat soort verhalen. Bovendien hing er een door een onderduiker van een foto'tje getekend portret van mijn grootvader bij ons boven de eettafel. En die man keek altijd mij maar aan..... Toen ik een jaar of twaalf was, denk ik, heb ik mijn moeder gevraagd om hem eindelijk eens weg te halen. Ik kreeg er wat van, die grootvader die me altijd maar aankeek. Ze heeft dat toen gedaan. Heel veel later in mijn leven toen ik het zo moeilijk had en me helemaal geen raad meer wist had ik er een lief ding voor over gehad om hem te zien en om raad te vragen want toen wist ik zeker dat hij me kon sterken in mijn beslissingen.

Toen mijn vader overleed en ik het huis moest leegruimen verwachtte ik dat ik dat portret weer zou tegenkomen en eigenlijk was het voor mij een grote teleurstelling dat dat niet het geval was. Ik heb navraag gedaan in de familie en het portret blijkt nu te hangen in het bedrijf van mijn neef, dat oorspronkelijk door mijn grootvader is opgericht. Prima plek dus, maar ik moet er nog steeds eens een foto van gaan maken want nu mis ik juist dat portret.

Wat lopen dingen in het leven soms raar he. Dat is wel wat je ook in die genealogie zo sterk tegenkomt. De levensverhalen interesseren me meer dan de data en zo.

(.....)

Groetjes en tot gauw.

Dini