

Bron: <http://www.denooy.com/speciaal.html>

Hieronder volgt Glas in lood in Paramaribo uit 1956

Paramaribo, maart 2005

In 1954 is Nederland met Suriname en de Nederlandse Antillen een Koninkrijks-Statuut aangegaan. Voor in het nieuw te bouwen Kabinet van de toenmalige Gouverneur heeft ons bedrijf opdracht gekregen van de bouwmaatschappij om een drieluik van gebrandschilderd glas in lood te maken.

Onlangs heeft Henk de Nooy een reis naar Paramaribo en Suriname gemaakt en foto's gemaakt van het glas in lood uit 1956.









Zoals je kunt zien zijn de panelen nog geheel intact, op enkele breukruitjes na.