

God kan mensen met elkaar verzoenen

Een Bijbel voor Arafat

Het Joods-Palestijns conflict lijkt hopeloos. Al vanaf 1948

is er strijd en de partijen komen, ondanks bemoeienis van

buitenaf, maar niet dichterbij elkaar. Is verzoening nog

mogelijk? Anne van der Bijl houdt hoop, hij schreef een

boek over Palestijnen, Joden en christenen. Johan Snoek

las het en is onder de indruk.

Onlangs was de evangelist Anne van der Bijl te zien en te horen op de tv in het bekende programma van de EO, Het elfde uur. Presentator An-dries Knevel pleegt scherpe vragen te stellen, maar dit keer was hij het zelf die af en toe een moment verblijft leek door de vrij-schijnlijk ook nog eens terro-natte vreemde dingen, die waar-begint je een gesprek met koude, Van der Bijl reisde erheen. "Hoe het hun aan bijna alles.

banon weigerde hen toe te laten. Ze zaten er in de wildernis. Het Rode Kruis voerde tenten aan maar vooral in het begin ontbrak het hun aan bijna alles.

Van der Bijl reisde erheen. "Hoe begint je een gesprek met koude, natte vreemde dingen, die waar-schijnlijk ook nog eens terro-risten zijn?" Hij had, behalve Bij-bels, het boek De schuilplaats meegenomen van Corrie ten Boom over haar hulp aan onder-gedoken Joden. Ook had hij ta-blietten om het water te zuiveren bij zich want goed water ontbrak en velen hadden dysenterie en diarree. Er ontwikkelde zich een boeiend gesprek tussen Anne en dr Rantisi (vorig jaar door Israël geliquideerd). "Ik gaf Rantisi en van De schuilplaats. "Dit boek zal je leren hoe je beroemd kunt wor-den door het leven van Joden te redder", grapt ik. Beide mannen toen ik lachte, begonnen ze ook te lachen. Van der Bijl vroeg: "Als dit Licht gaat het over zijn onderne-

verhaal. Toch is de schrijver ervan geen indiaan en al evenmin een cow-boy. Hij is, behalve evangelist, verspreider van de Bijbel. Die wist hij, met steun van de in 1955 door hem opgerichte organisatie Open Doors - op grote schaal te smok-kelen naar kerken en christenen in landen achter het ijzeren gordijn, in de tijd van de Koude Oor-log. Zijn boek Gods Smuggler vertelt daarover. In Een legert van

Wie in de westerse kerken heeft zich

om het lot van Palestijnse christenen

bekommerd?

mingen in het Midden-Oosten. Daarbij pendelt hij vaak heen en weer tussen Joden en Palestijnen.

Indrukwekkend

Jasser Arafat kreeg een Bijbel van hem en zei later tegen een journalist: "Ik lees er iedere dag in". Een andere foto laat zien hoe Van der Bijl een Bijbel geeft aan sjelik Jassin, gezeten in een rolstoel en oprichter van Hamas; hij werd in maart 2004 vermoord.

Een van der Bijls indrukwekkendste ondernemingen vond plaats in Zuid-Libanon. In december 1992 arresteerde Israël zonder enige vorm van proces 415 Palestijnen die ervan verdacht werden lid te zijn van Hamas. Niet van de militante afdeling trouwens: het waren artsen, professoren, advocaten, zakenmensen en zovoort, maar ze golden leiders van de beweging. Zij werden allen de grens met Libanon overgebracht en daar gedropt op een berghelling want Li-

dan vergeven voor wat het u heeft aangedaan? Men leze in het boek het antwoord van de twee mannen. Vervolgens reisde Van der Bijl naar de bezette Westoever en bracht, samen met de christen-Palestijn Bisjara uit Betlehem, een bezoek aan de families van de deporteerden. Hij deelde foto's van hen uit en vertelde over hun situatie. Bisjara las in het Arabisch de bergrede. Anne vroeg of men een gebed op prijs stelde. Jazeker. "We gingen allemaal staan - de meesten met geheven handen..."

Liever zou ik uitvoeriger citeren maar dat heeft z'n bezwaren. In het boek beslaat dit verhaal vier hoofdstukken.

Christenen in Palestina

Van der Bijl heeft een bijzonder warme plek in het hart voor de Palestijnse christenen die waar-schijnlijk afdammen van de eerste christelijke gemeente te Jeruzalem. Zij hebben, vindt hij, recht op onze aandacht en sympathie. In 1948 vormden de christenen

Op de laatste avond maakte men een tafel van steen en legde er een schone kaffiyeh (Arabische hoofddoek) over; daarop werden matten en wijn gezet. De voorganger las Ezeziërs 2: 11-16. Toen zei hij: "Ik zou jullie willen vragen om naar voren te komen en wat van het brood en de wijn te nemen, maar niet voor jezelf. Ik wil je vragen naar een broeder of zuster te gaan - de Heer brengt je iemand in gedachten - en die te dienen met brood en wijn (...). Wel en Jitzchak stonden tegelijk op. Ze kwamen naar voren en namen van het brood en de wijn. Ze keken elkaar aan..."

Van der Bijl besluit het betreffende hoofdstuk als volgt: "Als God één Jood en één Palestijn samen kon brengen, waarom zou Hij dat dan niet kunnen met een miljoen Joden en een miljoen Palestijnen?"

Een bewogen boek van een vrijmoedig, gelovig en toegewijd mens.

Johan M. Snoek
Anne van der Bijl, Een legert van Licht - Hoop op vrede in het Midden-Oosten. Ark Boeken, 17,95.