

Mr. Pieter Hooftweg
o/c Mr. Elmer Robinson
R. R. 3
Harrow/Ontario/Canada

14 April 1926

14 April 1951



Redactie en administratie-adres: SNOEK-TEXTIEL - Renkum — Heteren

Mijlpaal 1951

In het voorjaar van 1926 (om precies te zijn: 14 April) verhuisde een moeder met kinderen van Gorkum naar Renkum.

Zodra de verhuiswagen stopte, keken die kinderen nieuwsgierig om zich heen: dit was nu Renkum, hier had moeder een manufacturenzaak overgenomen van meneer Koers, hier zouden ze in 't vervolg wonen.

Ook de Renkumers keken nieuwsgierig toe, en niet alleen de eerste dag. Hoe het gaan met de nieuwe firma? Zou de nieuwe eigenaresse fiet bolwerken?

Al gauw bleek, dat er een frisse wind woei. Om in zeemanstermen te blijven: er werd grondig schoonship gemaakt! „OP-RUIMING” verkondigde een groot aanklambijet en er werd opgeruimd..... Er moest ruimte komen in de winkel, ruimte voor het allernieuwste op gebied van textiel. Zo kwam er ruimte in de winkel vrij, ruimte voor het allernieuwste op gebied van textiel. En..... door die eerste grote opruiming had de naam „Snoek” bekendheid verworven en die zou ze houden.

't Bleek al gauw, dat het dorp er niet op achteruit gegaan was. De Zaterdagse wandeling in de Dorpsstraat had een nieuw aantrekkingspunt er bij gevonden: altijd was er bij Snoek iets nieuws te zien en de étalages lokten kijkers én kopers. Wie naar binnen ging om zijn keus te doen, merkte al gauw dat de firma tevreden klanten wist te maken en te houden.

Zo was „Snoek” al gauw in de dorpsgemeenschap opgenomen, en maakte de ups en downs mee die het dorp meemaakte. Glunderende gezichten van mensen die de Kersttoelage van de fabriek kwamen besteden, jawel, maar ook bedroefde gezichten van huismoeders die in de crisisjaren met het kleine beetje steun wonderen probeerden te doen.

De oorlogstijd kwam en het gevecht voor de winkelier, niet om z'n goed kwijt te raken, maar om er aan te komen. Om te zorgen, dat de klant nog iets goeds voor z'n punten kreeg, niet met de kaart

bleef zitten. En 't werd al maar moeilijker.....

Er moest immers gezorgd worden voor spullen, en voor een eerlijke verdeling. Dat was niet zo eenvoudig. Rekenen alleen met „oude klanten”, of: „wie heeft het nodig?”. We hebben wel eens fouten gemaakt. Misschien waren we wel eens te strak, stempelden te precies de punten kaarten af. Wat waren en nu wij geweldig blij, toen eindelijk weer „de klant” kwam. „A zeggen had”.

Maar eerst kwam er nog andere dingen. September, 1944, Snoek moest oranje, moest er vlug weer mee ophouden, want 't liep té gek. Toen de luchtlanding, evacuatie. De Veluwzoom evacueerde, Renkum en Heelsum evacueerden, firma Snoek evacueerde mee.

„Jawel, de familie evacueerde, maar de firma bleef achter”, zult U zeggen. U heeft gelijk. „De zaak” bleef achter en verbrandde, als zoveel andere woon- en winkelhuizen.

Toch leek het één keer in die donkere, laatste winter, of ook de firma Snoek meegevacueerd was. Want wat gebeurde er? Een zakenrelatie hielp ons aan een flinke partij brief- en stopparens, en zo konden we, een dag in Ede en een dag in Edeveen, textiel verkopen „speciaal voor evacués uit Renkum en Heelsum”. Och, tenslotte kon iedereen nog maar een beetje krijgen. Maar je telde weer mee!

Eindelijk weer terug naar Renkum. Eerst centrale verkoop (alle winkeliers gemeenschappelijk), dan weer eigen zaken.

Een verrassing!

Voor Uw kinderen hebben we een verrassing!

Van 14 April af ontvangt U bij aankoop van f7.50 aan goederen een luchtballon cadeau, zo lang onze grote voorraad althans toereikend is.

Voorlopig in het „luchtbeschermingshuis” op de Kerkestraat. Gelukkig dat de voorkamer al weer gauw ontruimd kon worden. Als we daar hadden moeten blijven zitten tot aan 't nieuwe pand.....

De heer Zesta uit Wageningen loodde de helft van zijn zaak te Renkum in trouwleen aan. Wat een uitnodiging met een collegialiteit. Iedere, dorpsling herinnert zich de rietmat met het bordje „Snoek Zesta”, ook iedereen weet hoe 't bleef vroeger, op de winkel.

Intussen breide „Snoek-textiel” zich uit in de Betuwe. Vanaf 1937 al was er daar een groot aantal relaties. Na de oorlog werd een bedrijf te HETEREN overgenomen en op 1 Januari 1946 heropend. Sindsdien zien (en horen!) we de oude Chevrolet van Snoek-textiel regelmatig in de Betuwe. Op den duur kwam er een bestelwagen voor in de plaats, die er beter op ingericht was om de klanten te bedienen.

Er kwam weer steeds meer goed. Dat moest uitgesteld worden in étalages, opgeruimd in vakken en magazijnen. Er kwam in Renkum steeds meer ruimtegebrek. En de opbouw van de eigen zaak leek een lange lijdensweg te worden, een weg waarlangs de „dorpsplannen” evenzovele halteposten betekenden.

We voelden ons op 't laatst als een jongetje dat het pak van z'n ouder broertje aan mag, maar er uit groeit. Dan knelt het aan alle kanten en je hebt het gevoel dat je voor gek loopt.

Gelukkig kwam er ten langen leste het „nieuwe pak”: vorig jaar 17 Mei werd de nieuwe zaak geopend en we hebben nu steeds een beetje een Zondags gevoel er in!

Als U deze Jubileumbode ontvangt, is het vlak voor de datum waarop ons bedrijf 25 jaar oud zal zijn: 14 April 1951, a.s. Zaterdag dus.

We zijn dankbaar gestemd en niet alleen, of in de eerste plaats, jegens mensen.

U zult begrijpen dat 14 Mei voor ons een mijlpaal en een feestdag zal zijn.