

Bron: <http://www.denooy.com/speciaal.html>

La Birgen di Fatima, Aruba

Rooms Katholieke Kerk in de wijk Dacota op Aruba

Oranjestad, februari 2007

In 1959 heeft Wim de Nooy opdracht gekregen om gebrandschilderd glas in lood panelen te maken voor de vensters in de nieuw te bouwen RK kerk in de wijk Dakota, Oranjestad.

Het glas in Lood is in 1959 verscheept en door de plaatselijke aannemer op Aruba in de vensters geplaatst. Het glas in lood hadden wij tot nu toe niet meer terug gezien. Maar onlangs heeft Henk de Nooy de parochie benaderd. Hij is naar Aruba gereisd en heeft diverse foto's van de panelen kunnen maken.

(hieronder staan nog een aantal pagina's met foto's)



De afbeeldingen zijn religieuze taferelen naar eigen ontwerp. Het fond (achtergrond) is na overleg vastgesteld met geometrisch motief in caribische kleuren.



"Aankondiging van de geboorte van Jezus door aartsengel Gabriel aan Maria"



"Geboorte van Jezus"



"Maria met Jezus bij Simeon in de tempel"



"Bruiloft te kana"



Inetieur van de kerk



"Kruisiging"



Detail priesterkoor vensters



"Maria ten Hemelopneming"



"Verschijning van Maria aan de herderinnetjes "la Birgen di fatima".



Interieur kleine Kapel



Signering van de Glazener

De parochieleden genieten nog iedere week van het glas in lood. Aan het eind van de bijgewoone zondagmiddag dienst liet de pastoor weten dat hun glas in lood het mooist is van alle Antillen. En dat een zoon van de maker in de kerk aanwezig is waarop een hartelijk applaus volgde.