

Vught, 3 mei 2010

## Uitnodiging boekpresentatie

### Johan M. Snoek: *Joodse en Palestijnse tranen*

Aan familie, vrienden en (oud-)collega's van Johan Snoek, en andere belangstellenden,

Het is ons een groot genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van het jongste boek van Johan Snoek. Deze bijeenkomst is tegelijkertijd een feestje ter gelegenheid van zijn 90<sup>e</sup> verjaardag.

Het boek behandelt twee brandpunten van een ellips. Snoek beschrijft ten eerste het *kerkelijk verzet tegen Auschwitz*, dat veel sterker was dan algemeen wordt aangenomen. Bovendien maakt Snoek duidelijk voor welke ingrijpende dilemma's de kerken zich gesteld zagen. Daarna belicht de auteur het *Israëliisch-Palestijnse conflict*. Hij zoekt de nuance, de verbinding, en laat zien hoe ingrijpend en tegelijkertijd uitzichtloos de verharde tegenstellingen zijn.

Het boek is een opmerkelijke en boeiende mengeling van persoonlijke herinneringen en op degelijk onderzoek gebaseerde beschouwingen.

Het boek wordt gecompleteerd met jubileumbijdragen vier vrienden: dr. Dick Boer, prof. dr. Maarten den Dulk, ds. Wilken Veen en prof. dr. Anton Wessels. Zij belichten de thematiek elk vanuit een ander gezichtspunt, waardoor de lezer een rijk beeld gepresenteerd krijgt en een te gemakkelijk oordeel wordt voorkomen.

**Donderdag 27 mei om 14.00 uur**

**In het Protestants Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht**  
(zie achterkant voor reisinformatie)

Na twee korte inleidingen, van Anton Wessels en Wilken Veen, zal de auteur het eerste exemplaar aanbieden aan ds. W.G. Sonnenberg, lid van het synodebestuur van de Protestantse Kerk in Nederland.

Op zijn leeftijd ziet deze jubilaris niet meer verlangend uit naar geschenken. Maar *Joodse en Palestijnse tranen* zal ter plekke ruimschoots verkrijgbaar zijn en ds. Snoek stelt het zeer op prijs als u een steentje bijdraagt aan de voortgaande discussie.

Er is ruimschoots de gelegenheid om de heer Snoek te feliciteren en om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten. Uw aanwezigheid op 27 mei wordt zeer op prijs gesteld.

Hoogachtend,

Jan de Vlieger en Albert Ronhaar, uitgevers

## Over het boek

Titel: *Joodse en Palestijnse tranen*  
Uitvoering: 128 pagina's, paperback  
winkelprijs: € 12,50  
ISBN: 978-90-76564-76-0

*Dit is een tekst met een heel eigen karakter. Een opmerkelijke mengeling van persoonlijke herinneringen, op degelijk onderzoek gebaseerde beschouwingen over de houding van de kerken tegenover de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, in meer dan één opzicht geëngageerde betogen over de verhouding tussen Israël en de Palestijnen en de kerkelijke positiebepaling op dat gebied. Onverbloemde (morele) oordelen en afstandelijke analytische inzichten wisselen elkaar voortdurend af. Ik ben er zeer door geboeid.*

Prof. dr. J.C.H. (Hans) Blom, voormalig directeur van het NIOD en mede-auteur van het Srebrenica-rapport.

## Reisinformatie

### Per tram vanaf Utrecht Centraal Station

Neem de tram richting 'Nieuwegein'. Stap uit bij de halte 24 Oktoberplein Zuid. Loop naar het tankstation en daarna rechtsaf, richting van het Ibis-hotel. Iets voorbij het Ibis-hotel ligt het Protestants Landelijk Dienstencentrum.

### Per bus vanaf Utrecht Centraal Station

Neem de stadsbus 5, richting Kanaleneiland. Stap uit bij de halte Beethovenlaan. Het Protestants Landelijk Dienstencentrum ligt achter de bushalte.

### Per auto (Parkeren kan op het terrein voor het hoofdgebouw)

#### Uit de richting Amsterdam (A2)

Neem op de A2 afrit 8 (Utrecht Centrum).

Volg de Ds. Martin Luther Kinglaan tot de rotonde. Daar links voorsorteren, richting Oog in Al. Na 500 meter (iets voorbij het Ibis-hotel) ligt het Protestants Landelijk Dienstencentrum aan de linkerkant. Parkeren kan op het terrein voor het hoofdgebouw.

#### Uit de richting Den Haag/Rotterdam (A12).

Houd bij verkeersplein Oudenrijn Ring Utrecht (West) aan. Volg de Ringweg tot afrit 8 (Utrecht Centrum). Volg verder de hierboven beschreven cursieve route.

#### Uit de richting 's-Hertogenbosch/Breda (A2).

Houd bij verkeersplein Oudenrijn Ring Utrecht (West) aan. Volg de Ringweg tot afrit 8 (Utrecht Centrum). Volg verder de hierboven beschreven cursieve route.

#### Uit de richting Hilversum/Amersfoort (A27/A28)

Houd eerst richting Den Haag aan (A12), vervolgens de Ring Utrecht (Zuid). Zodra bij knooppunt Lunetten de Ring Utrecht (Zuid) wordt aangeduid, deze Ring blijven volgen tot aan verkeersplein Oudenrijn. Kies daar voor de richting Amsterdam (A2). Volg de Ring ongeveer 1 kilometer tot aan afrit 8 (Utrecht Centrum). Volg verder de hierboven beschreven cursieve route.

#### Uit de richting Arnhem (A12)

Neem bij knooppunt Lunetten de Ring Utrecht (West). Volg deze Ringweg tot knooppunt Oudenrijn. Kies daar voor de richting Amsterdam (A2). Volg de Ringweg ongeveer 1 kilometer tot aan afrit 8 (Utrecht Centrum). Volg verder de hierboven beschreven cursieve route.