

Aan Zijne Excellentie de Minister van Oorlog
te 's-Gravenhage.

REQUEST

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekende,

De Nooy, Evarus

geboren te Ede, den 31 Mei 1924, legernummer 24.05.31.006, thans
reserve 2e Luitenant bij het Wapen der Infanterie, ingedeeld bij
het Regiment Jagers, 4e Bataljon;

dat hij in het jaar 1940 slaagde voor het eindexamen M.U.L.O.
B.;

dat hij tengevolge van het overlijden van zijn vader in Meidagen
van 1940 niet verder kon studeren voor opleiding H.B.S.;

dat hij hierna ongeveer twee jaar werkzaam was op een kantoor,
waarbij hij enige avondcursussen volgde o.a. in boekhouden, talen-
correspondentie, stenographie en machineschrijven;

dat de illegale actie tegen de bezetter echter steeds meer
zijn vrije tijd opeiste;

dat hij tengevolge van de activiteit van de Sicherheitsdienst
en Gestapo in 1943 genoodzaakt was onder te duiken, waarna hij zich
geheel beschikbaar stelde voor de ondergrondse strijd tegen de vijand;

dat hij op 6 November 1944 werd gearresteerd, op 13 November
daaropvolgend naar het concentratiekamp te Amersfoort werd overge-
bracht, op 15 Januari 1945 zou worden getransporteerd, doch zich
hierbij wist te bevrijden door uit de trein te springen;

dat hem, als erkenning van zijn strijd tegen de vijand, het-
geen hij slechts als zijn plicht beschouwde, op 21 November 1946
door de Amerikaanse ambassadeur werd uitgereikt de "Medal of
Freedom with bronze Palm";

dat hij zich onmiddellijk na de bevrijding meldde als oorlogs-
vrijwilliger voor de strijd tegen Japan en hiertoe reeds op 30 Mei
1945 in dienst trad bij het OVB-bataljon I-3 R.I.;

dat hij overplaatsing naar de Expeditionnaire Macht aanvraag,
daar genoemd OVB-bataljon niet naar Indië zou gaan;

dat hij met de E.M. op 27 Augustus 1945 naar Engeland vertrok
en hier geselecteerd werd voor de officiersopleiding, welke hij op
29 November 1946 beëindigde;

dat hij met ingang van deze datum benoemd werd tot res. 2e
Luitenant der Infanterie;

dat hij op 16 December 1946 werd ingedeeld bij het 4e Bataljon
van het Regiment Jagers, met welk onderdeel hij op 30 Mei 1947 naar
Nederlands Oost-Indië is vertrokken;

dat hij na aankomst aldaar onmiddellijk is begonnen een avond-
cursus H.B.S.-B. te volgen;

dat hij zich sinds zijn jeugd heeft aangetrokken gevoeld tot
de militaire dienst;

dat hij dit vooral tijdens de bezettingstijd als zijn plicht
en roeping heeft leren beschouwen en de opbouw van het leger ook
nu nog zijn volle interesse en toewijding heeft;

Redenen waarom hij Uw Excellentie beleeft verzoekt hem tot
het Korps der Beroeps-officieren te doen overgaan.

te Velde, 21 Juli 1947.

's Wolk doende ons.

(E. de Nooy)